

Moskeeën

Waterputten

Scholen

Solar energie

Oog klinieken

Computer Instituten

Ziekenhuizen

## Informatie

Majlis Ansarullah Nederland organiseert

online Tarbiyyat sessie op 26 December

online Talim sessie op 27 December

insha Allah

Het gezegende voorbeeld van de Heilige Profeet Mohammad<sup>saw</sup>  
en de Karikaturen

Nederlandse Link

<https://bieb.islamnu.nl/product/mohammed-en-de-karikaturen/>

Urdu Link

<https://www.alislam.org/urdu/book/%d8%a7%d8%b3%d9%88%db%82-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d9%88%da%ba-%da%a9%db%8c-%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa/>

# Inhoud

# Waqfe

# Jadid

# Waqf-e-Jadid

Vrijdagpreek: 2014-01-03 Door Hazrat Khalifatul Masih Khamis<sup>(aba)</sup>

Het gezegende plan van Tehrik Waqf e Jadid (de nieuwe toewijding) werd op 27 december 1957 aangekondigd door Hazrat Khalifatul Masih II. Hazrat Khalifatul Masih II plande om een netwerk van 'mualimeen' (onderwijzers) te creëren die met toewijding zouden zorgen voor de geestelijke opvoeding en verbetering van alle inwoners van Pakistan. Waqf-e-Jadid was het laatste initiatief van Hazrat Khalifatul Masih II voor de gemeenschap.

Op 1 februari 1958 werden hiertoe 14 mualimeen (onderwijzers) uitgezonden naar geselecteerde plattelandsgemeenschappen. Thans loopt het aantal mualimeen door de genade van Allah in de duizenden. Sahibzada Mirza Tahir Ahmad (later Hazrat Khalifatul Masih IV) was aangesteld als de eerste directeur (Nazm Irshad) van Waqf-e-Jadid.

Het hoofddoel van het plan is te zorgen voor de geestelijke opvoeding en verbetering van de leden die woonachtig zijn in plattelandsgemeenschappen.

Het tweede doel was om de boodschap van de Islam te brengen naar de Hindoebevolking van het land.

De Hindoegemeenschap in de provincie Sind was arm en werd slecht behandeld en uitgebuit door de Moslim grondbezitters. Dit wetende, boden de Christelijke missies hun financiële hulp aan, en hiermee beïnvloedden zij hen in de richting van het Christendom. Waqf-e-Jadid heeft de bijzonder zware taak om de Hindoegemeenschap te brengen tot Ahmadiyyat en het plan gaat hiermee door tot aan de dag van vandaag.

Tot en met 1986 was dit plan vooral gericht op plattelandsgemeenschappen in Pakistan. Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) heeft het toepassingsgebied verbreed en zodoende vallen nu alle landen van de wereld onder dit plan.

Hazrat Khalifatul Masih II (ra) heeft gezegd:

“Ik benadruk dat de Gemeenschap het belang van dit plan dient in te zien en dat zij zich hieraan volledig zal toewijden en dat zij haar best dient te doen om dit plan tot een succes te maken en zeker stelt dat geen individu in de Gemeenschap, die tot deelname in staat is, van het plan wordt buitengesloten.”

**Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (atba) heeft gezegd:**

“In dit tijdperk van een buitensporig materialisme en een buitensporige, commerciële aanpak, wanneer het publiek, in het bijzonder in de westerse wereld, wordt overspoeld met aansporingen om goederen te kopen, leidt de Heilige Koran ons en zet ten aanzien hiervan de tegenstelling uiteen met “een overeenkomst om te streven op de weg van Allah met de rijkdom die men heeft.”

“Zij die welgesteld zijn, moeten overwegen of de giften die zij doen wel werkelijke opofferingen zijn.” 6 Januari 2006, Qadian



Een groot deel van de waqf-e-jadid bijdragen wordt gebruikt in Afrika en dit is een genade van God dat dit chanda hen in staat stelt om moskeeën te bouwen en hieruit volgt dat het woord van Allah verspreid kan worden. Ik zal een paar zaken hier over vermelden.

Zoals we allemaal weten, werd Waqf-e-jadid vroeger alleen gebruikt om in Pakistan te uit te geven. Later, in de tijd van Hadhrat Khalifatul Massih IV (ra) werd dit uitgebreid tot in landen buiten Pakistan, met het doel dat de boodschap van de Islam verspreid kan worden tot in Afrika en India. Zoals ik al eerder zei, heeft er vorig jaar in Afrika en India, de bouw van nieuwe moskeeën en missiehuizen plaatsgevonden. En behalve dit zijn er ook veel Tablighi taken vervuld kunnen worden waardoor honderdduizenden rechtvaardige zielen gezegend zijn geworden door Allah de Verhevene en als gevolg hiervan hebben zij de Ahmadiyyat, de ware islam, kunnen accepteren.

Er is geen twijfel mogelijk over het feit dat de Ahmadies in deze landen hele immense offers verrichten, afhankelijk van de financiële situatie waarin zij verkeren. Hun financiële staat laat hen niet toe om al te grote offers te brengen. Dit is de reden waarom het inkomen van Waqf-e-Jadid uit rijke landen vooral in landen als Afrika en India wordt gebruikt. Maar zoals ik al zei, de offers worden met veel ijver en passie gebracht door de Ahmadies uit deze landen.

Onze Missionaris uit Guinea Conakry schreef dat een jonge Ahmadi, Mohammed Sahib genaamd, hem vertelde dat de datum voor zijn trouwfeest vaststond maar hij had de nodige middelen niet om de trouw optimaal te kunnen voorbereiden en vanwaar hij geld verwachtte, kreeg hij niks anders dan teleurstelling. Rond diezelfde periode werd er een oproep gedaan voor chandas en hij gaf al het geld dat hij toen in bezit had. Toen zijn verloofde dit te weten kwam, werd ze boos op hem omdat hij het weinige geld dat hij in bezit had, om zijn huwelijk te organiseren weg had gegeven.

De jonge man vertelde de Missionaris dat hij een man van ware geloof is en dat hij op God vertrouwt en dat hij zijn verloofde had gezegd dat ze niet bezorgd moest zijn hierdoor omdat Allah zal helpen en het geld dat je besteedt voor God nooit verloren kan gaan. Hij zei dat hem de volgende dag een heel groot som geld werd uitbetaald die hij al zeer lange tijd verwachtte. Toen hij dat geld thuis bracht, waren de mensen heel verbaasd om het feit dat Allah heel verbazingwekkend snel hem Zijn Genade had geschonken.

Daarnaast is het ook mooi om de offeringen te zien die de mensen verrichtten. Onze Missionaris uit Benin schreef dat er in het begin van het jaar zoveel regen viel in hun regio van Cotonou, dat dit als gevolg had dat alle gewassen van de mensen werden geruïneerd en dat de situatie van toen het best omschreven kan worden als die van een hongersnood. De mensen hadden helemaal niets meer, zelfs niks meer om te eten, laat staan dat ze chanda zouden kunnen betalen. In zo'n situatie schreven veel mensen naar mij voor gebeden. Toen besloot een van de lokale Jamat's om gewassen in een ruimte te planten met de intentie dat zij met dit inkomen chanda zouden betalen. En zo werd dit ook gedaan. Allah de Verhevene zegende deze offeringen zo veel dat sommigen zelfs 11.800 frank betaalden als chanda.

Er zijn duizenden voorbeelden van mensen die financiële offers brengen voor de mensheid. Hierdoor wordt het belang van de chanda benadrukt aan de anderen. Men moet niet denken dat mensen in moeilijkheden alleen afhankelijk zijn van financiële steun van buitenaf, maar ze geven ook zelf financiële offers. Deze mensen proberen om op hun eigen benen te staan zoals we kunnen zien in de zojuist vermelde voorbeelden. De Heilige Koran zegt dat het onze plicht is om financiële offers te maken. Dit moet een deel van het karakter van een Ahmadi zijn.

De Beloofde Messias (as) benadrukte al in zijn tijd het belang van de chanda. Hij (vzmh) vermeldt: " In de wereld beminnen mensen geld. Daarom is er geschreven in het boek 'Verklaring van dromen (Ilm tabierur Ru'ja) 'als iemands ziel eruit wordt genomen en aan iemand anders wordt gegeven. Dan wordt hiermee het schenken van rijkdommen bedoeld. Voor het bereiken van vroomheid en toewijding aan het geloof wordt in de Heilige Koran Surah Al Imraan vers 93 gezegd; Vertaling: 'Gij zult geen goedheid bereiken, tenzij gij besteedt van hetgeen u lief is en wat gij ook besteedt. Allah weet dit eveneens.

Om medelijden te tonen aan de creatie van God en een goede relatie met hem op te bouwen, is het belangrijk dat men een groot deel van geld moet uitgeven. Medelevens met de mensheid is de tweede eigenschap waar men over moet beschikken betreft het geloof. Anders is ons geloof niet sterk en compleet. Als de mens niet offert, kan de andere geen succes behalen. Men kan geen medeleven tonen met de medemens en hem een overwinning bezorgen zonder zelf iets te verliezen. In deze vers wordt er verteld over de leer van deze opofferingen en het gevolg hiervan. Zij zijn gelukkig en vroom die de kans hebben om zichzelf op te offeren in de naam van God.

Het leven van Hazrat Abu Baqr (ra) stond in het teken van God en in het dienen van de mensheid. Een voorbeeld hiervan: de Heilige Profeet (saw) had een nood aan iets. Op dat moment stond Hazrat Abu Baqr(ra) klaar met alles wat hij bezat."

( Malfuzaat, Volume 1, p. 367-368\_ editie 2003, uitgegeven in Rabwah)

Moge Allah alle chanda gevers in hun welstand en in hun families zegeningen schenken.

, *Financial Sacrifice and Waqf-e-Jadid,*

# Waqf-e-Jadid gefinanciered projecten



# 27 dec 1957